

# Markante mensen (4)



Iedereen heeft een verhaal, het een al boeiender dan het ander. De meeste daarvan worden zelden of nooit verteld, daarom deze zomer een reeks met verhalen van gewone mensen die om de een of andere reden toch weer bijzonder zijn.

Toegegeven, er is de jongste twee jaar al meer over ufo's, onbekende vliegende voorwerpen, gemeld en gezegd dan het decennium daarvoor, toen het fenomeen op sterven na dood leek. Veel ufologen, mensen die zich bezighouden met de studie van het fenomeen, haakten om diverse redenen af, soms uit ontgoocheling omdat er maar geen schot komt in het vinden van een sluitende verklaring, soms omdat men ervan overtuigd raakte dat men spoken najoeg. De afgelopen twee jaar echter kreeg het ufo-fenomeen een nieuwe impuls. Niet in het minst omdat de Amerikaanse luchtmacht toegaf dat het miljoenen geïnvesteerd heeft in dergelijk onderzoek en beelden vrijgegeven heeft van gevechtsvliegtuigen die een ufo achtervolgen. Opmerkelijke figuren, waaronder Luis Elizondo, die binnen het Pentagon het *Advanced Aviation Threat Identification Program* leidde, maar ook John Podesta, een politiek consultant die onder Bill Clinton voor het Witte Huis werkte, en Paul Hellyer, voormalig Canadees minister van Landsverdediging, bevestigden het materiële bestaan van het ufo-fenomeen. Er hangt binnen ufo-kringen dus een sfeer van opgewonden verwachting. Dat bevestigt Bart Bateman, die zich al jaren bezighoudt met ufo's en een onderzoeksgroep gestart is. 'Vooral om binnen de berg aan informatie het kaf van het koren te scheiden, bronnen

na te trekken en contact te leggen met mensen die geciteerd worden of zelf boeken over ufo's geschreven hebben', zegt hij. 'De meeste ufo-verenigingen beperken zich tot het bespreken van boeken en nieuwe theorieën maar gaan zelden het veld in. Wij wel. En we hebben contact met mensen als Nick Pope, die voor de Britse overheid het verschijnsel onderzocht, en Steven Basset, oprichter van de Paradigm Research Group, die er in 2014 in slaagde een ufo-hoorzitting voor het Congres te organiseren. Daardoor beperk je je niet tot informatie uit tweede of derde hand, maar zit je op de eerste rij.' Bart Bateman gaat echter verder en doet ook aan skywatchen, iets waar steeds meer mensen mee bezig zijn. Die denken dat we in de gaten gehouden worden door buitenaardse wezens en dat het moment stilaan gekomen is om met hen in contact te treden. Dat doet men door op afgelegen plekken in groep te mediteren en boodschappen naar boven te stu-

ren, wat geregeld zou resulteren in vreemde reacties. Bart Bateman en zijn groep maken ook een jaarlijkse trip naar de beroemde graancirkels in Engeland. Volgens hem maakt de mensheid de belangrijkste evolutie ooit mee. Vandaar de naam van zijn groepering, 'Transology Sky.Watch Group'. Interessant is het overigens wel om zien hoe het ufo-fenomeen van wazige anekdotes over groene mannetjes geëvolueerd is tot een ingewikkeld verhaal rond hoogst geavanceerde technologie en tegenwoordig zelfs spiritualiteit. Een vooraanstaand ufo-onderzoeker, de Fransman Jacques Vallée (ooit medewerker van dr. Allen Hynek, de astronoom die mee aan de wieg stond van het moderne Amerikaanse ufo-onderzoek, *nvdv*), zei dat hij afgestapt is van een buitenaardse verklaring maar het eerder zoekt in parallelle dimensies. Een thesis die Bart Bateman niet a priori verworpt, al houdt hij het bij geavanceerde buitenaardse beschavingen.

**Vreemd dat er na al die jaren nog altijd geen harde bewijzen zijn.**

**BART BATEMAN:** Die zijn er wel, maar je moet weten waar ze te vinden. En als je alles bij elkaar optelt – van getuigenissen tot harde bewijzen zoals radarverslagen, van historische bronnen tot materiële sporen die door ufo's achtergelaten werden –, valt er niets meer te ontkennen. Zelfs militairen ontkennen het niet meer en voor hen was dat toegeven wellicht het zwaarst. De luchtmacht wordt verondersteld heer en meester te zijn in ons luchtruim en ons te beschermen. Maar wat als er objecten verschijnen die niet enkel niet te identificeren zijn, maar bovendien niet te onderscheppen? Wat als men er niet in slaagt die neer te halen? Wat als die objecten toeren uithalen, aan snelheden die zelfs onze meest geavanceerde jets hen niet kunnen nadoen? Een van de redenen waarom men van officiële zijde lange tijd het bestaan van ufo's ontkend heeft, is dat men

anders had moeten toegeven dat men machteloos was. Bovendien verschijnen ufo's dikwijls rond installaties van kernwapens, niet enkel in de Verenigde Staten, ook in Europa. Daarnaast zijn er tal van betrouwbare getuigen, waaronder piloten, die weten dat wat zij gezien hebben, niet van deze aarde is. Of die ufo's afkomstig zijn van andere planeten dan wel andere dimensies, vind ik eerder irrelevant. Relevant is wel dat we nog niet weten wat hun concrete bedoelingen zijn en dat er dus nog veel te onderzoeken valt. Ik wil toch ook even wijzen op het officiële Cometa-rapport uit 1999 waarin de hoogste Franse militairen en vooraanstaande wetenschapslui het bestaan van ufo's bevestigden. Die mensen zullen hun reputatie niet riskeren als ze niet zeker zijn van hun stuk.

**Laten we er even van uitgaan dat het fenomeen bestaat. Kunnen zulke geavanceerde buitenaardsen dan echt geen andere, directere manier vinden om te communiceren?**

## SKYWATCHER BART BATEMAN ZOEKT CONTACT MET ALIENS

De wereld staat voor de meest ingrijpende veranderingen van de geschiedenis, namelijk direct contact met buitenaards leven, en moet zich daarop voorbereiden. Dat is de mening van Bart Bateman (40), stichter en bezieler van de 'skywatch-groep' Transology. 'De buitenaardsen zijn er al, grotendeels in het verborgene. Ze wachten enkel tot wij zover zijn dat we hen op een waardige manier kunnen ontvangen.'

# 'De buitenaardsen zijn er al en testen ons'

Ik begrijp de scepsis, maar dan ga je toch weer exclusief uit van het menselijke standpunt. Maar willen die buitenaardsen nu al met ons in contact komen? Houden ze niet bewust nog even de boot af om te zien hoe wij reageren op bepaalde prikkels? Misschien is wat nu gebeurt, al die ufo-meldingen en al die activiteit rond het onderwerp, wel een test van die buitenaardsen om te zien hoe wij ermee omgaan? Vandaar dat wij het onderwerp mede benaderen vanuit transformatie of verandering. De term 'transology' die wij hanteren, dekt niet enkel de technologische en wetenschappelijke evolutie die ons te wachten staat maar vooral ook de ethische. We staan op een cruciaal punt in onze geschiedenis. We zijn in staat de hele planeet op te blazen, we putten onze natuurlijke voorraden uit zonder rekening te houden met de toekomst en dan hebben we het nog niet over de manier waarop we met de natuur omgaan. Ons wordt voorgehouden dat we nu moeten kiezen welke weg we uit willen, die van de zelfvernietiging of die van vooruitgang naar een mooie wereld zonder oorlog of vervuiling. Wat in principe kan, als we maar een manier vinden om de economie weer in functie te plaatsen van mensheid en planeet in plaats van andersom. Zijn we daar klaar voor? Of zal de wereldwijde samenleving in

elkaar zakken wanneer bepaalde technologieën zoals vrije energie vrijgegeven worden? Wat zou het effect zijn op de gevestigde wereldreligies wanneer bekend zou worden dat God eigenlijk een alien is die duizenden jaren geleden op aarde bij wijze van experiment via genetische manipulatie de homo sapiens gecreëerd heeft? Zijn we klaar om onze samenlevingen compleet te reorganiseren en de rijkdom en welvaart met iedereen te delen? Er is nu al heel wat technologie voorhanden die ons door buitenaardsen gegeven werd of die ontwikkeld werd op basis van *reverse engineering*, het bestuderen, analyseren en recycleren van technologie die men aan boord van gecrashte ufo's gevonden heeft. Heel wat technologische vooruitgang van de jongste jaren hebben wij aan

erover, soms zelfs openlijk. Het leeft, al is niet iedereen er zich al van bewust, en ik ben ervan overtuigd dat ik dat nog in dit leven bevestigd zal krijgen.

**Vandaar de stap naar skywatching?** De derde pijler van onze werking is het leggen van rechtstreeks contact met ufo's, al moet je geen ufoloog zijn om aan *skywatching* te doen. Het idee is dat je via breingolven boodschappen de ruimte kan insturen. Dat doen we door groepsmeditatie. We stellen ons af op een positieve boodschap, op eenzelfde hersen- en hartfrequentie en bevestigen dit via onze stem, een affirmatie, om dit vervolgens via elektronische apparatuur versterkt de lucht in te sturen. En daarmee bereiken we kennelijk iets of iemand, want geregeld levert dat resultaten op. Meestal geen effecten waarvan je

„Als ze dat zouden willen, kunnen ze ons van de aardbodem doen verdwijnen. Maar uit niets blijkt dat de buitenaardsen kwaadaardig zijn

een spectaculaire, gedetailleerde foto kan nemen, hoewel dat ook gebeurt, maar vooral wat we *high strangeness* noemen, vreemde zaken die gebeuren, wars van elke logica of technische

verklaring. Soms zie je een licht of een flits, soms gebeuren er met apparatuur onverklaarbare zaken, bijvoorbeeld een walkie-talkie die zichzelf compleet opnieuw begint te programmeren. Onlangs nog arriveerden we in het Muziekbos voor de nacht en zagen we een grote lichtbol die zich achter twee bomen bewoog, op amper 200

meter afstand. Het was een licht of een flits, soms gebeuren er met apparatuur onverklaarbare zaken, bijvoorbeeld een walkie-talkie die zichzelf compleet opnieuw begint te programmeren. Onlangs nog arriveerden we in het Muziekbos voor de nacht en zagen we een grote lichtbol die zich achter twee bomen bewoog, op amper 200



meter hoogte en volslagen geluidloos. Nu kan je uiteraard stellen dat zoiets weinig betekent. Een niet te verklaren lichtbal, *so what?* Maar ons gaat het erom dat groepen als de onze wereldwijd opereren en dat hoe meer mensen er meedoen, hoe meer energie er opgewekt kan worden en hoe meer mensen bewuster worden. Hoe meer wellicht de buitenaardsen ook geneigd zullen zijn om contact toe te laten. Hoe het technisch in elkaar zit, is nog niet helemaal duidelijk, maar ik weet wel zeker dat we contact leggen en bevestiging krijgen.

#### **Je gaat elk jaar ook skywatchen in Engeland, bij graancirkels.**

We gaan daarvoor naar de streek van Wiltshire, dat een hotspot is van graancirkels en ufo-activiteit en waar je in de laagvlakte van de Salisbury Plains het megalithisch monument van Stonehenge vindt. De benamingen van heuvels als Star Hill en Golden Ball Hill spreken voor zich. Toeval of niet, maar in en rond die streek zijn er ook tal van militaire basissen en installaties. *Skywatchers* zoals wij worden vaak door helikopters en militaire voertuigen in de gaten gehouden. Niet dat we iets misdoen of zelfs maar op plaatsen komen waar we niet mogen, maar je krijgt echt wel het gevoel dat men iets te verbergen heeft, dat men er liever geen potentiekijkers heeft. En dat men nog veel minder graag heeft dat we iets vreemds observeren of contact leggen. Bij die graancirkels *skywatchen* is toch wel een bijzondere ervaring omdat de energie er sterker is dan bij ons.

**Al beweren sommigen dat die graancirkels door grappenmakers gemaakt zijn?**



Geloof mij, flauwe grappenmakers vallen meteen door de mand. Hun tekeningen en figuren zijn grof en geometrisch niet juist in vergelijking met die van echte graancirkels, die bovendien niet altijd in het holst van de nacht verschijnen. Er zijn gevallen be-

## **Grappenmakers die graancirkels maken, vallen meteen door de mand**

kend van piloten die over het gebied vliegen op klaarlichte dag, niets vreemds merken en een uur later, wanneer ze terugvliegen, een graancirkel ontdekken, dikwijls samengesteld uit heel ingewikkelde patronen. Er zijn getuigen die zagen hoe een graancirkelpatroon ontstond, op klaarlichte dag en uit het niets. Je kan ook zien of een graancirkel al dan niet door mensen gemaakt werd. Grappenmakers of effectenjagers maken zo'n cirkels met planken en touwen en trappen de gewassen kapot. In echte cirkels zijn die graanstengels niet kapot, leven de gewassen zelfs nog en lijkt het

alsof ze eerder door een onbekende kracht, we vermoeden via microgolven, naar beneden gedrukt werden, zonder dat de stengels gebroken werden. De Julia Set-graancirkels uit 1996 bij Stonehenge zijn zo'n voorbeeld van figuren die op klaarlichte dag als uit het niets ontstaan zijn.

#### **Stephen Hawking zaliger waarschuwt voor het in de ruimte sturen van boodschappen, ook door de NASA. Een contact met een buitenaardse beschaving zou volgens hem voor de mens bijzonder negatief, zelfs destructief kunnen uitvallen.**

Ik kan dat niet bijtreden. Uit niets van wat ik al ervaren of gelezen heb in mi-

litaire documenten, uit niets van wat ik gehoord heb of met directe getuigen heb besproken, blijkt dat de buitenaardsen kwaadaardig zouden zijn. Als ze boosaardige plannen hadden met de aarde, hadden ze die allang kunnen uitvoeren. Want wie zou hen tegenhouden? Als ze dat zouden willen, zouden ze ons op minder dan geen tijd van de aardbodem kunnen doen verdwijnen. Soms krijg ik wel de indruk dat ze een beetje onverschillig en afstandelijk kunnen zijn, zoals een heel intelligent iemand tegenover een gemiddeld intelligente mens. Of een oudere persoon tegenover kinderen. Het echte probleem is volgens mij niet technologisch maar eerder ethisch. Men acht de mensheid nog niet helemaal rijp om de grote stap te zetten naar compleet bewustzijn of om deel te gaan uitmaken van de interstellaire gemeenschap. Maar we evolveren wel naar een cruciaal punt en wat daarna gebeurt, is voorlopig koffiedik kijken. De mens zal zich echter ongetwijfeld moeten aanpassen. Daar is de katholieke kerk wellicht al mee bezig. In het Vaticaan Observatorium op Mount Graham in Arizona heeft

men de krachtigste dubbeltelescoop ooit geïnstalleerd waarmee men de verste objecten in de ruimte kan bekijken, verder dan de Hubble. Die telescoop kreeg de veelzeggende naam 'Lucifer' mee. 'We kijken uit naar de buitenaardsen die gaan komen', zei iemand van het Vaticaan daarover. Astronomen die er werken, zoals Guy Consolmagno, heeft trouwens al laten blijken dat er via de infraroodtelescoop heel wat ufo's zichtbaar zijn. Waarom zou het Vaticaan daar miljoenen aan besteden als het niet meer dan fantasie was? Toeval of niet: Mount Graham is voor de lokale indianen, de Apaches, een heilige berg en wordt door hen als een 'sterrenpoort' betiteld, een poort naar spirituele werelden. Misschien bedoelden ze daarmee parallelle werelden of dimensies.

#### **Bestaat het risico niet dat zich bij je vereniging mensen melden die mentaal niet helemaal stabiel zijn?**

Daar houden we rekening mee. Wie zich bij ons aansluit, hopen op makkelijke sensatie en overvliegende Hollywood-ruimteschepen, of wie denkt dat we ons pakweg bezighouden met het oproepen van geesten, is eraan voor de moeite. We zijn een onafhankelijke studiegroep en dat houden we ook zo. Het gaat om een onderzoeksteam dat zich bezighoudt met het in kaart brengen van directe en indirecte bronnen, het beoefenen van die contactmeditaties in groep en het veldwerk: het waarnemen en liefst registreren van dikwijls subtiele fenomenen waarvan soms een aparte schoonheid uitgaat. Wie wil meewerken, kan met ons komen praten en een paar keer deelnemen aan de activiteiten. Ondertussen wordt er gepraat over bewegingen en verwachtingen. Sluiten die niet aan bij onze doelstellingen, blijkt dat al heel snel.

**Tekst:** Dominique Tracht

**Foto's:** Frank Abbeeloos

Meer info: [transology.be](http://transology.be)

Volgende week:  
**Natuurfotograaf Guido Sterkendries en de toelgang van de Amazonejungle**