

NIET TE GEL



OVEN!

URI GELLER
EN WALTER
ROLFO GAAN IN
MINDMASTERS
DE STRIJD
AAN

De een vermorzelt glazen, de ander gebruikt paranormale krachten om lepels te verbuigen. Wie is de beste mentalist?

In het programma *MindMasters LIVE* nemen de pupillen van Uri Geller en Walter Rolfo het tegen elkaar op. Wij namen alvast een testlepel mee naar dit interview.

TEKST FLEUR BAXMEIER // FOTOGRAFIE WILLIAM RUTTEN // STYLING DANIELLE DINKGREVE // VISAGIE YVONNE BAKKER

Eén mentalist interviewen is al scary, laat staan twee. Kunnen ze je gedachten lezen? Hebben ze het door als je een leugen vertelt? De boomlange Uri Geller lacht erom. „Pak een papiertje en teken iets simpels”, beveelt hij. Zonder dat Uri het kan zien, wordt er een smiley met punkkapsel op een papiertje gekalkt. Et voilà, amper een minuut later showt Uri exact hetzelfde poppetje. Met priemende ogen: „Dit is het bewijs dat ik inderdaad je gedachten kan lezen.” Maar no worries: „Het kost te veel energie om dat non-stop te doen.”

Vanaf het moment van binnenkomst is Uri Geller één en al enthousiasme. Concullega Walter Rolfo is bescheidener en beziet het geheel grinnikend: „Ik ben goed in het opblazen van glazen. Zal ik...?” grapt hij in een mix van Engels en z'n moedertaal Italiaans. Het tweetal leerde elkaar kennen toen Walter Uri uitnodigde om lid te worden van de International Federation of Magic Societies, waarvan Walter voorzitter is. Sindsdien zijn ze buddy's en zijn ze vanaf 20 november samen te zien in *MindMasters LIVE*.

Wat is – naar jullie eigen bescheiden mening – je coolste trucje?

Walter: „Ik heb ooit driehonderd konijnen uit een hoge hoed getoverd, wat me een Guinness World Record opleverde. M'n andere Guinness World Record haalde ik door met de kracht van mijn geest 66 kristallen glazen te vermorzelen. Ik doe in mijn shows ook veel met cijfers. En ik lees gedachten.”

Uri, beslist: „Ik noem het geen trucje. Het verbuigen van lepels is magie, een gave én mijn visitekaartje. Toen ik vanmorgen vanuit Londen naar Nederland vloog, moest ik in het vliegtuig lepels buigen voor andere passagiers, de piloot en de stewardessen.”

Vinden jullie het vervelend dat mensen constant vragen om te laten zien wat jullie kunnen?

Walter: „Het gekke is dat mensen verwachten dat je als mentalist constant aan het werk bent. Maar als er een bevriende loodgieter langskomt, vraag je toch ook ▶

WALTER ROLFO:
'Of Sabia echt zwanger is? Als ik haar zie, weet ik het meteen'

URI GELLER:
'In het vliegtuig hiernaartoe heb ik nog lepels zitten buigen'

interview TV

niet of hij laat zien hoe hij een leiding fikst? Ik hou van mijn werk, alleen niet op elk moment van de dag."

Uri: „Ik vind het nooit vervelend. Die stewardessen, die piloot en hun familie zijn degenen die Uri Geller maken of breken. Dat moet ik respecteren. Ik heb altijd een pen bij me waarmee ik op lepels kan schrijven, zodat ik mijn handtekening er na het verbuigen op kan zetten."

EVEN EEN STRIJKIJZER BUIGEN

Een voorbereid mens telt voor twee, dus uit de tas van de journalist van dienst verschijnt een lel van een opscheplepel – wij laten ons niet bedotten met neplepels. Uri lijkt geïmponeerd door de grootte („It's huge!") en waarschuwt dat het buigingsproces dus iets langer kan duren. Niks van waar, want de lepel begint met buigen zodra Uri er met z'n vingers over wrijft. En de lepel blijft buigen totdat er een perfecte hoek van 90 graden is ontstaan. „Ik kan het ook met

WALTER ROLFO:

'Lange tijd wilde ik alleen maar beroemd worden'

grotere voorwerpen, zoals die strijkbout daar," wijst Uri zichtbaar trots. „Maar dat duurt dan wel een halfuur."

Wanneer ontdekte je dat je een 'special gift' had?

Uri: „Ik was als vijfjarige soep aan het eten in mijn geboortestad Tel Aviv toen de lepel boog. Vanaf dat moment wilde ik overal laten zien wat ik kon. Mijn moeder is familie van Sigmund Freud en dacht dat ik zijn kracht had geërfd. Ik denk dat ik op jonge leeftijd al goed begreep hoe ik met mijn geest energie kon manipuleren."

Walter: „Ik goocheelde als kind al en werd vanaf mijn twaalfde getraind door drie vooraanstaande magiërs. Op mijn achttiende won ik mijn eerste grote wedstrijd en vanaf dat moment deed ik mee aan festivals, congressen en shows. Zoals een gitarist zichzelf uitdrukt met zijn muziek, doe ik dat met magie."

WALTER ROLFO (43) VS. URI GELLER (68)

Rolfo is een Italiaan, Geller is geboren in Tel Aviv ● Walter heeft huizen in Rome en Turijn, Uri is net van Londen naar Israël verhuisd om bij de vredesonderhandelingen te helpen ● Walter heeft geen kinderen, wel een relatie. Uri is getrouwd met Hannah, twee kinderen ● Rolfo's hobby's: volleybal, koken en lezen. Uri: wandelen met z'n hond ● Walter viert dit jaar z'n 25-jarig mentalistenjubileum, tegenover Uri's 45 jaar ervaring ● De Italiaan blies ooit 66 glazen op met z'n geest, Uri buigt lepels zonder ze aan te raken ● Walter is president van de International Federation of Magic Societies, Uri werkt al jarenlang mee aan speciale operaties van geheime diensten.



Kun je als mentalist een gewoon, huiselijk leven leiden? Of is dat lastig?

Walter: „Tot een paar jaar terug was ik niet klaar voor een serieuze relatie. Ik wilde scoren: wereldrecords verbreken, overal optreden. Inmiddels heb ik een vriendin van wie ik denk: zij is de ware. Maar ik wil geen vader worden die er nooit is, dus het moment voor kinderen is nog niet daar.”

Uri: „In de jaren zeventig ben ik schatrijk geworden met het opsporen van olie en goud. Ik was alleen maar bezig met fame and fortune, maar ik kon het succes niet aan, werd ziek en kreeg boulimia. John Lennon stuurde me naar Japan om te genezen en vanaf dat moment betekende geld niets meer voor me. Nog steeds niet. Mijn familie is alles. Ik ben al 45 jaar samen met mijn vrouw Hannah, mijn jeugdliefde. We hebben twee fantastische kinderen en ik word binnenkort opa.”

GEHEIM AGENT URI

De geboorte van zijn kleindochter gaat Uri missen, want de komende tijd is hij in Nederland voor de live opnames van *MindMasters LIVE*. In de show gaan twee teams van acht getalenteerde mentalisten onder begeleiding van Uri en Walter de strijd met elkaar aan. „Het duurde lang om geschikte kandidaten te vinden en nog langer om ze te trainen”, verzucht Uri. De acts waar ze zo lang op hebben geoefend, worden beoordeeld door de kijkers thuis én een jury bestaande uit tien bekende Nederlanders die elkaar afwisselen. Onder wie Peter R. de Vries, *Boer zoekt vrouw*'s Geert en Sabia Engizek.

Strikvraag: is Sabia écht zwanger?

Walter: „Ik moet haar eerst zien. Maar dan weet ik het. Direct.”

Uri: „En mijn vrouw weet dan of het een jongen of een meisje wordt. Zij heeft ook een soort gave.”

Wat is het doel van jullie talent: veel geld verdienen of mensen helpen?

Uri: „Ik hoef al decennia geen geld meer te verdienen. De opwindning van het optreden, de

IN 3 STAPPEN ZELF MENTALIST*

1 Iedereen met een beetje talent kan mentalist worden. Het verschil tussen een middelmatige en een goede, zit in oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

2 Creëer een zweem van mysterie en ongreepbaarheid. Wees niet bang om intimiderend over te komen.

3 De laatste sleutel tot succes is: originaliteit. Doe iets wat niemand anders ooit heeft gedaan en laat de trucs met verbogen lepels over aan Uri Geller.

*Volgens Uri Geller en Walter Roffo

wetenschap dat ik mensen inspireer – dat is waar het voor mij om draait. Ik werk al jarenlang voor de geheime diensten, maar alleen als het om positieve zaken gaat. Toen ze me vroegen om een varken op afstand te vermoorden, heb ik dat geweigerd; ik ben veganist en dol op dieren.”

Walter: „Ik werkte lange tijd alleen maar om beroemd te worden. De omslag kwam toen ik in 2012 op het zinkende cruiseschip de Costa Concordia zat.

URI GELLER:

‘Ik werk al jarenlang voor de geheime diensten’

Alle mensen gingen in paniek aan één kant van het schip staan. Ik dacht: dit gaat mis. Met mijn geest heb ik geprobeerd om ze andere kanten op te sturen. Op dat moment realiseerde ik me dat ik mijn krachten niet alleen kan inzetten om bekend te worden, maar ook om andere mensen te helpen. Dat inzicht heeft mijn leven veranderd.”

Hoe ga je om met mensen die je ondanks alles nog steeds wegzetten als een charlatan?

Walter: „Als mensen zeggen dat het onmogelijk is wat ik doe, dan zeg ik: fuck you. Vraagt iemand me om uit te leggen wat ik doe, dan verklaar ik dat met liefde. Ik geloof dat alle mensen bepaalde krachten in zich hebben, alleen weten ze nog niet hoe ze die moeten gebruiken of inzetten.”

Uri, schouderophalend: „Het maakt mij niet uit wat mensen over me schrijven, zolang ze mijn naam maar goed spellen. Weet je hoe duur een advertentie is? Elk artikel is gratis reclame.” ■

TV | MindMasters Live | vrijdag | SBS6